

ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΟΥΛΗΣ

Σύμβουλος Επενδύσεων
Damma Holdings S.A.



Σύμβουλος της εταιρείας επενδύσεων Damma Holdings S.A. Μεταξύ 2010-2014 διετέλεσε επικεφαλής της διεύθυνσης private equity της Eurobank EFG Equities, θυγατρικής της τράπεζας Eurobank. Η διεύθυνση διαχειρίζεται επενδύσεις € 60 εκατομμυρίων και επενδύει, συνήθως μέσω αυξήσεως κεφαλαίου, σε καινοτόμες εταιρείες, εξαγωγικού προσανατολισμού με ισχυρές προοπτικές κερδοφόρου ανάπτυξης, κεφάλαια ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών μεταξύ των οποίων και της Eurobank.

Το 2002 δημιούργησε την εταιρεία χρηματοοικονομικών και στρατηγικών συμβουλών Koulis & Associates η οποία συμβούλεψε εταιρείες και οργανισμούς σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων το 2008 σε συνεργασία με άτομα με πολυετή πείρα στον τραπεζικό χώρο οργάνωσε την εταιρεία Hesperia Capital Limited η οποία δημιουργήθηκε για να εξαγοράζει και εξυγιάνει μέσω της θυγατρικής της Hesperia Bancshares Corp. τράπεζες οι οποίες είχαν περιέλθει, ή επρόκειτο να περιέλθουν στο έλεγχο του F.D.I.C. , του Αμερικανικού οργανισμού που ασφαλίζει τις καταθέσεις στις τράπεζες. Ως στέλεχος της Hesperia Capital και αργότερα πρόεδρος του Δ.Σ. της Hesperia Bancshares προσέλαβε υψηλόβαθμα στελέχη Αμερικανικών τραπεζών και με την συνεργασία τους εξέτασε και επέλεξε τράπεζες οι οποίες είχαν ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης, κατήρτισε λεπτομερή σχέδια εξυγίανσης τους, διαπραγματεύτηκε με το F.D.I.C. τρόπους εξαγοράς και ανακεφαλαιοποίησης και οργάνωσε την προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Το 1992 ανέλαβε σαν Managing Director και στη συνέχεια Senior Managing Director στην εταιρεία Bear Stearns όπου υπηρέτησε 10 χρόνια. Εκεί συμβούλεψε σε θέματα αγορών και πωλήσεων εταιρειών, άντλησης κεφαλαίων και αναδιάρθρωσης πλήθος εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον χρηματοοικονομικό τομέα. Επίσης μεταξύ του 1997 και του 2001 διετέλεσε μέλος του Valuation Committee της Bear Stearns, επιτροπής αποτελούμενης από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας η οποία εξέταζε και ενέκρινε όλες τις αγοροπωλησίες εταιρειών τις οποίες ανελάμβανε η Bear Stearns. Ευθύνη της επιτροπής ήταν ο έλεγχος της ποιότητας της εργασίας της Bear Stearns και η πλήρης συμμόρφωση με τους νομικούς και χρηματιστηριακούς κανόνες που διέπουν αυτές τις πράξεις.

Από το 1987 μέχρι το 1991 υπηρέτησε στο τμήμα εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A Group) της εταιρείας The First Boston Corporation αρχικά σαν senior associate και στη συνέχεια σαν vice president. Στο πλαίσιο αυτό ήταν υπεύθυνος για την ανάλυση και εκτίμηση της αξίας των εταιρειών και συμμετείχε στον καθορισμό της στρατηγικής ειδικά όταν επρόκειτο για μη φιλικές

εξαγορές. Το 1991 απεχώρησε για να συνεργαστεί με τον τότε Αντιπρόεδρο του ΔΣ της First Boston μαζί με τον οποίο δημιούργησαν μια εταιρεία venture capital με βάση το Λονδίνο.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1984 στην εταιρεία παροχής συμβουλών Mc Kinsey & Company όπου εργάστηκε τέσσερα χρόνια συμβουλευοντας την διοίκηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στους χρηματοοικονομικούς κλάδους (Financial Institutions Group) σε θέματα στρατηγικής και αποτελεσματικότητας.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (δεύτερος στην τάξη του το 1979), και του The Wharton School, University of Pennsylvania (MBA 1983). Έχει πάρει υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Α. Ωνάση καθώς και τιμητική υποτροφία από το Ίδρυμα Βαρβαρέσου για κάθε έτος σπουδών του στην Νομική.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών MLS Πληροφορική, Γιούλα, Alpha Green, Μεσόγειος και Odyssey Partners, Sarl, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε μέλος Δ.Σ. διαφόρων εταιρειών όπως η Crown Hellas Can, ΔΕΚΑ Α.Ε., ΤΑΝΕΟ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ. Είναι authorized person by the U.K. Financial Services Authority.